

י"ח רצון מלפניך שתתן לנו כוח ויכולת ועזר וסיוע וזכנה, לעשות כל התיקון הראוי לעשותו..."



גיליון מס' 1, ערב ראש השנה ה-תשס"ח, אוגוסט-ספטמבר 2007

הוקם חוג יידי עמותת "קרן התשובה"



שיקום דתי ברוח השק"ד הפורח

מדרש קטן על סמליות השם
שבחרנו לבטאון "קרן התשובה"

הבחירה בשם "שקד פורח" לעיתון שנועד לתת ביטוי לעשייה של "קרן התשובה", אינה מקרית. בחיפוש אחר מוטיב שיכיל בתוכו סמליות מושלמת, הקרה ה' לפנינו את סמל השקד, שהוא ראשי תיבות ה**שיקום הדתי**. אך משכנסנו לתכנון, גילינו עד כמה משמעותית היא בחירה זו.

בשני מקומות שונים בתורה ובנביאים, אנו נפגשים בשקד: בספר במדבר, בפרשת קרח, מופיעה פריחת השקד כסמל לבחירת ה' באהרן לכהן לפניו: "והיה האיש אשר אבחר בו מטה אהרן ויצא פרח ויצץ ציץ וממחרת... והנה פרח מטה אהרן ויצא פרח ירמיה, בפרשת יגמל שקדים" (שם, פס' כג). בספר ירמיה, בפרשת הקדשתו לנביא, מופיע סמל השקד לאות שהבחירה בו נכונה: "מה אתה ראה ירמיה ואמר מקל שקד אני ראה" (ירמיהו א,יא). אהרן וירמיה, שניהם כהנים היו ונבחרו לכהן בשליחות ייחודית.

מקל השקד מסמל בשני המקומות את העדות וההוכחה הניתנת על ידי ה' לשליחותו של מי שנבחר על ידיו לעשותה.

אך הכתוב מפרש את משמעות השקד גם מטעם השקידה – השקדנות, הנאמנות למשימה, ההקפדה בביצועה וההזדרזות לעשותה, כפי שאנו מוצאים בנבואת הנחמה: "והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש... ולהרע, כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאום ה'" (ירמיהו לא,כז). נבואת נחמה זו וסמליות השקד, הם המוטו של השיקום הדתי בעמותת "קרן התשובה", במובן האישי והמערכתי: השקידה על חזרתו בתשובה של יהודי שעווה ופשע והביא על עצמו, על משפחתו ועל החברה חורבן – ובעזרת ה', תהליך החזרה בתשובה, והשקידה של כל הגורמים על התמיכה בו – יוצר את התיקון ובונה אותו מחדש. כך הופך סמל השקד הפורח לסמל של תהליך ההטהרות המופלא, הקיים אך ורק ביהדות: המקל החשוף ניטע מחדש, עד שהוא מקדים לפרוח, לגמול פירות ולגמול טובה לעצמו, למשפחתו ולעמו.

שיאו של התהליך המופלא הזה: כשאנו פושע שחוזר בתשובה שלמה, מסוגל להתעלות לדרגה הגבוהה ביותר ולשמש כלי קודש ממש, כאותם קישוטים משוקדים של מנורת הקנים במשכן, שהם מקשה אחת זהב טהור (שמות כה, לד).

חוג היידיים יפעל להגברת ההכרה הציבורית בכלל, ובציבור הדתי הלאומי בפרט, במפעל החלוצי והציני של "קרן התשובה" לשיקום אסירים ומכורים לסמים, המשלב גישות טיפול ושיקום אקדמיות מקצועיות עם דרך התורה.
החוג יפעל למען ביסוסה הכלכלי של הקרן, במטרה לאפשר הרחבה נוספת של פעולותיה, עקב ריבוי המשימות והצרכים ומיעוט התקציבים המופנים בשנים האחרונות למגזר העמותות בכלל ולשיקום הדתי בפרט. הזדמנות לכל מודעינו הוותיקים והחדשים לבוא ולהצטרף לפעילות של חסד ונתינה.

– קיצוץ תקציבים משמעותי של הסעיפים שכלולים בתקציב המדינה; בשנתיים האחרונות קוצץ כשליש מההקצבות שהועברו בעבר הן על ידי הרשות לשיקום האסיר, והן על ידי המשרד לביטחון פנים, שכבר לפני שנים רבות הקפיא את ההקצבות למימון פרויקטים של הקרן. עובדה זו הביאה מטבע הדברים להגדלת הצורך במימון מקורות תורמים ובמקביל, הביאה לצמצום פעילות הקרן. הגורם השני – מספרם הגדול והולך של האסירים המשתחררים הרוצים בשיקום וחיזוק במסגרת אמונית תומכת, ביניהם צעירים, גברים ואף נשים, מצריך הגדלה משמעותית של תקציבים כדי לפתוח עוד מסגרות שיתאימו לצרכים.

פעילות חוג היידיים

חוג היידיים יפעל לפיתוחה וליביסוסה הכלכלי של "קרן התשובה". מסגרת זו תסייע לאיתור וליצירת קשר עם תורמים פוטנציאליים – קרנות, עסקים ויחידים – אשר יהיו מעוניינים לתרום לפעילות הייחודית של הקרן. פעילות חוג היידיים תבוא לידי ביטוי, בין השאר, בייזום ובהשתתפות בפגישות עם תורמים, בייזום וארגון של אירועי התרמה ובחשיפת חשיבות פעילות הקרן לחברה הישראלית, באמצעי התקשורת המקומית והארצית.

בהזדמנות זו אנו קוראים לכל קוראי שק"ד פורח להצטרף למעגל חברי העמותה (תמורת דמי חבר סמליים בסך 200 ש"ח לשנה) ולהפוך לחלק מכוח המשימה של "קרן התשובה", ששם לו ליעד לפתוח שער למי שחסמו לעצמם – ונחסמו בפניהם – שערים כה רבים בחייהם. ובה בשעה שיש הנועלים שער בפני אותם שריצו את ענשם ורוצים לשוב – אנו נפתח שער בעת נעילת שער למבקשים לחזור בתשובה.

מו"ל: עמותת "קרן התשובה"
יעוץ לפיתוח: מ ש י מ ת
עורכת ומפיקה: לאה שפיגלר
עיצוב: סטודיו שבע עיצובים
דפוס: בית דפוס גבעון, פ"ת



"קרן התשובה" היא עמותה רשומה מס' 580050177 המוכרת לצרכי תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה כתובת: ת.ד. 34340, ירושלים 91343 טל: 02-6516688 דוא"ל: k t h @ a c t c o m . n e t . i l אתרנו באינטרנט: www.kerenhateshuva.org.il

האסיפה הכללית השנתית של עמותת "קרן התשובה", שנערכה בחודש מנחם אב תשס"ז, החליטה כי שנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה, תהיה שנת תנופה והתרחבות מעגל היידיים של הקרן. לשם כך לקח על עצמו כל אחד מחברי העוד המנהל להביא לידיעת עוד ועוד יהודים טובים את העשייה הציניית הייחודית של "קרן התשובה" והצלחותיה בשיקום אסירים, שאין לה אחר בעולם. מטרת העל: גיוס 1,000,000 ש"ח למימוש מיזמי שיקום חדשים של הקרן.

צניעות ותדמית

בכנסים שערכה הקרן לאחרונה, הסתבר, שלמרות ש"קרן התשובה" עוסקת בהצלחה מרובה בשיקום אסירים זה 35 שנים – אין פעילותה והצלחותיה ידועות מספיק ברבים. הציבור הרחב אינו יודע את מה שיוזעים גורמים מקצועיים, ביניהם השב"ס – שירות בתי הסוהר, רש"א – הרשות לשיקום האסיר וגורמי הרווחה, שהם הגופים האחראים לאישור תקציבים לעמותה. אלה מכירים בתוצאות יוצאות הדופן של פעילות "קרן התשובה" בשיקום אסירים ובגמילת המכורים לסמים מביניהם. מחקר שערכה נציבות השב"ס לפני 8 שנים העלה, שבבעיה הקשה ביותר של שיקום אסירים, בעיית ההידרדרות החוזרת לעולם הפשע והכלא, הנתונים של "קרן התשובה" ברורים: רק 8% מבין מטופליה חזרו לבתי הסוהר, לעומת ממוצע ארצי מבהיל של 67% (!) מבין האסירים המשתחררים מן הכלא ללא תוכנית שיקום.

כידוע נחקרה תופעה זו גם על ידי הקרימינולוג **ד"ר אורי תימור**, ואף הוא הגיע למסקנה, שההישג המרשים של "קרן התשובה" הוא נתון מובהק וייחודי לשיקום הדתי, המתקיים לאורך כל הדרך. במהלך שנות עבודתה, שוקמו באמצעות הקרן למעלה מ-800 יהודים שלא זו בלבד שהמשיכו בדרך האמונה והפכו אזרחים מן השורה, אלא מביניהם קמו מספר דמויות תורניות, שהפכו למובילות דרך בעולם הישיבות והשיקום, ושבעברן הרחוק כשנות דור השתייכו לעולם הפשע והסמים.

גיוס משאבים - צו השעה

שני גורמים הופכים את הצורך בהכרה ציבורית נרחבת לצו השעה – ושניהם קשורים במשאבים כספיים. הראשון

...רבונו של עולם, עשה עמי למען שמך הגדול והגורא, שלא יבושו בי קוויך ואל יכלמו בי מבקשיך...
 מתפלת שליח ציבור בשחרית יום הכיפורים



משולחנו של ש"צ

לאפשר לעוד יהודים להיוולד מחדש

רו"ח יואל חזן, יו"ר העמותה



הרב חזן וצ"ל ובנו יואל: "אבי סמך ידיו עלי..."

הסוהר; הרב שלמה צדוק, המלווה את הקרן מראשית דרכה; עו"ד מישל אביב, ידיד קרוב למשפחתנו, וכן ידידי הותיק משה ריבל, שנסינו הרב לנו לעזר רב. תודה על התמסרותם, ועל התמיכה והגיבוי שהם נותנים לי, מתוך אמון מלא בפעולותיי. תודה לאלה שמשרתים לידי - חברים המזדהים עם מטרת העמותה, הנכונים לעזור בכל תחום על פי הצרכים ומפנים את מרצם להרחיב את רשת התורמים.

תודה לתורמים שאפשרו את הפקת הגיליון הראשון של "שק"ד פורח" שלפניכם: גיא בנאמו, מנכ"ל חברת E.G.L, אשר לקחה על עצמה את מימון ההפקה. וישראל גבעון, מדפוס גבעון בפתח תקווה, אשר לקח על עצמו את הדפסת העיתון. הודות לתרומתם התאפשר לנו להפיק תוצר המכבד את העשייה ואת העושים כאחד.

תודה לתורמים שבזכותם ממשיכה העמותה לפעול למרות מצוקת העתים ואף מגבירה את פעילותה. תודה מיוחדת ל**מוריס פינטו** העומד בראש ארגון החסד של יהדות צרפת "**ציונה**", התומך ומעורב בצורכי הפרט והמשפחה של המשוקמים שלנו בהתמדה, מאז הקמת העמותה על ידי אבא. כיום אני משמש כנציגה הבלעדי של "ציונה" בישראל, ואני רואה בכך הבעת אמון אישית לאופן בו מנהלים ענייני העמותה ברוח אבי היקר.

תודה לרשות לשיקום האסיר ולעומד בראשה, **מר שלמה בקיש**, על האמון ועל הפנייה בלתי נלאית של משאבים אנושיים וכספיים, כפי יכולתה, המאפשרים ומשפרים את פעולות השיקום המוצלחות ביותר.

תודות למתנדבים הרבים, ובהם רבנים מוארים וכן אנשי מקצוע בכל התחומים - בזכותם מתעצמת פעילות העמותה ואף מקבלת את איכויות הטיפול הגבוהות אליהן אנו שואפים.

אחרונים אחרונים חביבים, תודות מיוחדות **לאשתי, שרה, לאמי, לילדיי, לאחותיי ולכל בני משפחתי**, המעודדים ותומכים בי ללא לאות. אין ספק שללא תמיכתם לא הייתי מצליח להרים את כל המעמסה, ועל כך יבורכו מן השמיים.

יחד אתכם אני מתפלל לסייעתא דשמיא במילוי שליחותנו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובריאות טובה לכם ולכל בית ישראל.

מתן פרנסה בכבוד ליהודי הוא מעשה חסד גדול - כדי שלא יזדקק למתנת בשר ודם ולא להלוואתם

"קרן התשובה" מזמינה מנהלי עסקים וכח אדם לקחת חלק בפרויקט

"מעסיק-ידיד"

ולתרום את חלקם לשיקום ולקליטתו באהבה בעבודה של עבריין משוקם שחזר בתשובה.

הדרכה ותמיכה יינתנו על ידי אנשי מקצוע לכל אורך הדרך.

התקשרו ליואל חזן יו"ר העמותה
 טל: 02-6516688, פקס: 02-6516668,
 דוא"ל: jeh@actcom.net.il

יחד אתי להגשמת צוואתו הרוחנית של אבי, להמשיך במפעל הגדול של "קרן התשובה" ולהרחיבו? (ראו שטר תרומה המצורף לעיתון זה)

עוזב תעוזב עמו

לא אחזק, ישנם קשיים רבים הנערכים בפני מי שעוסק בנייהול היומיומי של ענייני העמותה. קשיים המאלצים אותך להיאבק ולחרוק שיניים מדי יום. ורק כשאתה יודע, שבזכותך האסירים המשוחררים, שאתה הופך עבורם לאב ולמשפחה, נאבקים בקשיי הנורמליזציה והשינוי הכביר בחייהם, בתחומי הגמילה הנפשית והגשמית ויכולים להם - אתה שואב מכך כוחות להמשיך. כשאתה חוזה בהצלחות קטנות וגדולות, אישיות וקבוצתיות, הדבר מעודד אותך להמשיך בהצללת נפשות בישראל. כן, אתה חוזר בהכרה שאסיר החוזר למוטב בזכות רצונו וזכות עזרתך, עוזר להיטיב את החברה כולה.

התהליך הזה מתחיל באמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא ואמונה בנפש היהודית שיצר. אמונה בכך שהחזרה בתשובה, עד כמה שהיא קשה לאדם, היא אפשרית. והאמונה הזו והידיעה שהחזרה הבלתי נלאית להשגת המטרה אכן נושאת פירות, היא המספקת דלק להמשך עבודת הקודש הזו, שבה הישגיה הייחודיים של "קרן התשובה" מהווים כבר מודל בקהילה המדעית בישראל ובעולם, לשיקום אמיתי, שיקום לחיים.

המשימה: לנטוע שמיים

במונח הזה אהב הרב חזן וצ"ל, אבי, להשתמש, ברצותו להמחיש את מהות העשייה הציונית לפי תפיסת עולמו (וכך בחרה אחותי, מרים, להכתיר את ספרה המרגש על מפעל חייו). לנטוע שמיים היא המשימה להפריח לא רק את השממה הפיזית בארץ, אלא גם את השממה הרוחנית. ברוח זו אנו פועלים בהוסטל ובכל נתיבותיה של "קרן התשובה". לשם כך אנו פועלים במספר מישורים במקביל: מישור טיפולי קונבנציונאלי - הפונה לנפש האדם, המישור התורני המוסרי - המאפשר את התמורה בנפש היהודית ובהליכותיו של העבריין, המישור התעסוקתי - הכולל הכשרה מקצועית, בין השאר במקצועות הקשורים באורח החיים הדתי - ובראש ובראשונה במישור התמיכה הבסיסי ביותר: מסגרת, גג, לבוש, תנאי קיום, כתובת לתקופת ההכשרה לחיים ובעצם, לשנים רבות אחרי היציאה לעולם.

שותפים לדרך

במסגרת זו אני חייב תודות לכל שותפי לדרך. בראש ובראשונה לחברי בהנהלת העמותה ובראשם הרב משה טולידאנו, ממשיך דרכו של אבא בשירות בתי

הימים הנוראים בפתחה של שנת תשס"ח וחדוש הסליחות והתשובה הקודמים להם, מרטיטים את לבבי. אבי, הרב הגאון אברהם חזן וצ"ל, סמך את ידיו עלי כשהציבני בראש "קרן התשובה", גולת הכותרת של התמסרותו רבת השנים להצללת נפשות של אסירים יהודים, הן כרב הראשי של המשטרה ושירות בתי הסוהר והן לאחר פרישתו עד יומו האחרון.

ובימי תשובה אלה אני חש ביתר שאת, באהבה ובראה, בגודל השליחות והאחריות שהוטלו על כתפי: לדאוג לנפשות התועות מבית האסורים, המשתוקקות לחזור בתשובה לאביהן שבשמיים וזקוקות למסגרת תומכת וליד מנחה; ליצור איזון נכון של תורה ועבודה; להבטיח להם חיים של יושר וכבוד ולראות לנגד עיני תמיד את גרעין החסד בעבודה זו. כשעוסקים בתשובתו של אסיר בימים הנוראים, מחלחלת אל נשמתנו המשמעות הכואבת והמציאותית כל כך של המילים: "אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך". ואנחנו, שלוחיו של המקום, מוטל עלינו לעשות את שליחותנו בשכל וברגש, באהבה, ברחמים, בחכמה ובהתמסרות גמורה.

והנה הנני העניי מעש, שליח ציבור אני, המתפלל להי שיהא מצליח דרכו. שואל את עצמי, האם עלה בידי לעשות את מלאכתי כפי שהיה אבי הרב עושה: כשרץ אחר המצווה, כשניס את הבריות למען שיקומם של אסירים שבחרו בדרך היהדות מן העולם העבריין, כשטרח ובה רשת בטחון למען אותם יהודים שכשלו, בעזרת הרשויות, רבנים ואישים בקהילה, למען יציל עוד נפש אחת מהשקיעה החוזרת במצולת הסמים, האלימות והמאסר.

ובמקביל לחשבון הנפש שלי, אני מרגיש כשליח ציבור הזקוק להתכוונות של הציבור כולו, כדי ששליחותו תעלה יפה. כיגם כשכל העושים מלאכתם בקרן מתכנים תוכניות וערוכים לבצען, נדרשת תמיכתו של כל אחד ואחת מכם, יקירי, כדי שנוכל להמשיך ולחוציאן מן הכוח אל הפועל.

מחויבות בדיני נפשות

חשבון נפש, כשאנו עוסקים בדיני נפשות ממש, אכן כרוך ב"התחשבות". למרות היותו רואה חשבון מיומן, וב"ה אף עלה בידי להצטייד את הקרן אל דרך הניהול הנדרשת לעמותות בישראל, עוד לא מצאתי את נוסחת הקסם שתאפשר לנו לתמוך באסיר המשתקם ובמשפחתו, בלא תקציבים ולצער - בלא תרומות. התקציבים המופנים על ידי הממשלה והקרנות למפעל השיקום הדתי, המצליח טוב יותר מכל דרכי השיקום האחרות לאסירים משוחררים, הולכים ומתמעטים [ראו כתבה בעמוד 6]. בצער רב, כבר סגרנו לפני שנה מסגרת אחת לטיפול יום בירושלים וקשה להעלות על הדעת את האפשרות, שבגלל צמצום ההכנסות, עלול חס וחלילה לבוא צמצום נוסף של השירותים אפילו ב"בית אברהם", הווסטל השיקומי, שהצליח להקים על רגליהם כל כך הרבה אסירים משוחררים.

האם תהיו מוכנים לקחת על עצמכם מחויבות, יחד איתי ועם חברי לעמותה, כדי להבטיח שהמעשה הנפלא הזה לא ייפסק? כדי שגידל אורו, כדי לאפשר לעוד יהודים להיוולד מחדש מתוך מ"ט שערי טומאה ולהתמיד במסלול החזרה בתשובה? האם תירתמו

בפרוס השנה החדשה, EGI International
 מאחלת לכל צוות קרן התשובה, ובראשה יואל חזן,
הצלחות רבות ומתוקות ...



גיא ד. בנאמו www.eglinternational.org



”ה' עננה עני העימוד לפניך כדל שזאל מבקש סליחתך, תכין לבם תקשיב אזניך, נסח עליו אוור פניך די”
מתפילת שליח ציבור בשחרית יום חזקיהו

צימוקים ושקדים

”קרן התשובה” - תוכניות ומעשים

את המהפך הנפשי השלם, בן 180 מעלות שעושה אדם מעולם הצללים והשקר אל עולם האמת.

עמותת ”קרן התשובה” קיימה בחודשים האחרונים מפגשים עם קהילות בתי הכנסת ”בית יהודה” בקריית משה בירושלים ו”משכן אורי” ברעננה. במפגשים אלה ניתנה לחברי קהילות בתי הכנסת הזדמנות יוצאת דופן להתוודע מקרוב אל עולמם של חוזרים בתשובה מזן אחר. אל קשייהם. אל תובנותיהם. אל סיפורי הרקע המסובכים של חייהם. אל ההזדמנות המופלאה שהתגלגלה לידיהם במפגש עם השיקום הדתי ועם ”קרן התשובה”. סיפורים מרגשים, אמיתיים. דברו גם רבנים, יו”ר העמותה, מנהל ההוסטל ”בית אברהם”. ערכים פותחי לבבות, שאיפשרו להגיד תורה ולהאדירה ונקווה שנוכל להרבות בהם עוד ועוד.

אורחי הכבוד במפגש ברעננה היו: הרב דר' זיני, רב הטכניון וראש ישיבת ההסדר ”אור וישועה” בחיפה, גונדר (בדימוס) יצחק ניר, סגן נציב שירות בתי הסוהר לשעבר וגונדר משנה הרב יהודה ויזנר, הרב הראשי לשב”ס.

התקיים לאחרונה ביקור של מפקד אגף טיפול ושיקום (טו”ש) תת-גונדר יוסי בק, הרב הראשי לשב”ס, גונדר משנה הרב יהודה ויזנר שליט”א, מנכ”ל הרשות לשיקום האסיר, מר שלמה בקיש, ונציגות מאגף טו”ש ומרבני השב”ס, בהוסטל ”בית אברהם” בשכונת רמות. במהלך הביקור הוצגה בפני הנוכחים תוכנית השיקום הכללית במקום וסדר היום של המשוקמים בהוסטל. הדיון הענייני שהתעורר בעקבות הסיוע במקום, הוכיח שוב כי הצלחת השיקום בכלל המערכות מותנית בשיתוף פעולה בין כל הגורמים, המבוסס על היכרות מקרוב והבנה של ההתמודדות היומיומית במסגרת השיקום שמחוץ למערכת הענישה.



משתתפים ביום עיון וחונכת בית כנסת בכלא מעשיהו.

הנהלת העמותה החליטה להעניק את הספר ”לנטוע שמיים” כאות הוקרה למקבלים על עצמם במהלך חודש התשובה לתרום מדי חודש 50 ש”ח ומעלה

הספר המרתק, העוסק בתולדות חייו של הרב אברהם חזן זצ”ל, נקרא בנשימה עצורה ומחבר את הקורא עם תקופות של מלחמה ושלו, אנטישמיות וזהות יהודית בגולה וקשיי זהות בישראל, רבנות ואינטלקטואליות בצרפת ובישראל, ובעיקר גדולתו של רב ואיש מעשה שראה עצמו עד כלות כמי שנועד מעצם הולדתו להיות שליח ציבור. (ראו גם ידיעה בעמ’ 8).

ערב עיון לרגל צאת הספר לאור התקיים בירושלים, בהשתתפות הרב אורי שרקי, דר' יוסף שרביט, פרופ' מרדכי רוטנברג, דר' הרב יהודה ברנדס ומחברת הספר, מרים סטיוויו חזן, בתו של הרב חזן זצ”ל, שהביאו איש-איש את נקודת מבטו הייחודית והתחברו בדרכם לעולם ההגות והעשייה של הרב חזן. את הערב הנחתה שרה בק, נכדתו של הרב.

מי מיוחד מאסיר שהשתקם וחזר בתשובה?

מסתבר שהקהילה אינה יודעת איך נראה, מרגיש ומתנהג אסיר לשעבר, עבריון לשעבר, שנמצא בתהליך גמילה מעולמו הקודם, מסמים שנטל. רובנו איננו מסוגלים לקלוט את המשמעות העמוקה של החזרה בתשובה,

מתגבשת תוכנית לפתיחת מרכז יום טיפולי לצעירים דתיים נפגעי סמים

תופעת הבריחה מן הכאב אל מפלט הסמים נגעה, למרבה הצער, גם בצעירים מנוער יו”ש וגוש קטיף, בעקבות עקירת המתיישבים מבתיהם.

עמותת ”קרן התשובה”, בשיתוף פעולה עם גורמים רבניים וקהילתיים מיהודה ושומרון, מגבשת תוכנית לפתיחה מחדש של מרכז היום הטיפולי לצעירים נפגעי סמים, אשר תשרת בו-זמנית את אוכלוסיית האסירים החוזרים בתשובה, שיאושר להם טיפול במסגרת זו.

דירת המשך למסיימים טיפול ושיקום בהוסטל ”בית אברהם”

על רקע הניסיון המצטבר והדרישה הגוברת בקרב אסירים משוקמים, פועלת ”קרן התשובה” להשגת אישורים ומשאבים להפעלת דירת המשך למשתחררים ממסגרת השיקום הדתי בהוסטל ”בית אברהם”. הרשות לשיקום האסיר מממנת לדיירי ההוסטל שיקום במסגרת טיפולית מלאה במשך 9 חודשים בלבד.

”קרן התשובה” עשתה עד היום מאמצים כבירים, כדי לאפשר לאסירים משוחררים, שלפי מדדים מקצועיים-טיפוליים נדרש להם זמן נוסף במסגרת זו, ומימנה את שהותם בהוסטל עוד 3 חודשים, עד להשלמת שנה. הניסיון מלמד, שדירת המשך, מהווה שלב בנייה בדרכו של המשוקם אל העצמאות מחוץ לכותלי בית הסוהר וההוסטל ומחוץ למעגל העברייני. ניהול הדירה יעמוד, כמובן, בקריטריונים שמעמידה המדינה באמצעות רש”א, והיא תשמש, קרוב לוודאי, גם כגורי הוסטלים נוספים של הרשות.

פרוייקט חדש משבצת הכסף

הוסטל שיקומי לנשים*

הידעתם?
התקציב הנדרש ל”קרן התשובה” לפתיחת הוסטל שיקומי לנשים, לאחר השתתפות הרשות לשיקום האסיר הוא 310,000 ש”ח לשנה.

*הוסטל שיקומי לנשים, הוא מסגרת שיקומית דתית ל-12 אסירות משתחררות, הכוללת מגורים, לימודים וטיפול ברוח היהדות, במתכונת הוסטל ”בית אברהם”. אין כיום הוסטל כזה והצורך ידוע לכל הגורמים בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת.

”קרן התשובה” פועלת להעמקת שיתוף הפעולה עם המערך השיקומי בשב”ס

במסגרת פעילות מתמשכת ליצירת הפריה הדדית ושיתופי פעולה בין כל הגורמים הטיפוליים בשירות בתי הסוהר וברש”א, לבין מערך השיקום של ”קרן התשובה”,



ביקור שב”ס ורש”א בהוסטל. מימין: שלמה בקיש, יואל חזן, אבינועם כהן, הרב מיכאל מלכה.

פרוייקט חדש

משבצת הכסף

הקמת הוסטל נוסף*

הידעתם?
התקציב השנתי הנדרש ל”קרן התשובה” לפתיחת הוסטל נוסף ל-12 איש לאחר השתתפות הרשות לשיקום האסיר - 375,000 ש”ח

* הוסטל ”בית אברהם” מעניק פתרון ל-20 דיירים. קיים צורך עצום בהוסטלים נוספים ברוח ”קרן התשובה”.

בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת

מילוי מצברים בהוסטל ”בית אברהם”



תפילה בבית הכנסת בהוסטל. יושב בחזית: מר חי בנילוש-יו”ר קרן התשובה-צרפת.

יום עיון לצוות הטיפולי של הוסטל ”קרן התשובה”, התקיים בחודש תמוז, בנושא ”תקשורת בין-אישית”. השילוב בין הרצאות לתרגול מעשי, שהונחו על ידי דר' אמיר שורץ, והשתתפות אבינועם כהן, ראש תחום שיקום תורני ברש”א ודוד עירשי, המנהל האזורי של רש”א בירושלים, תרמו להנאת הצוות ולעידודו לנסות וליישם את הרעיונות בעבודתו.

טיול לקברות הצדיקים בצפון, שהתקיים באביב השנה, במסורת ה”גיבושונים” של ”קרן התשובה”, בהשתתפות כל דיירי ההוסטל והצוות הטיפולי שלו, הותיר רושם עז במשפחת ”בית אברהם”. עוד חוויה בלתי נשכחת במסלול התמורה הרוחני שהם עוברים.

ספורט. לסדר היום העמוס בהוסטל נוספה לאחרונה משבצת קבועה חדשה: פעילות ספורט. כל דייר משתתף פעם בשבוע באחת הפעילויות המוצעות. צוות המטפלים רואה בפעילות זו שילוב של נפש בריאה בגוף בריא ודרך נחוצה ביותר לשחרור לחצים.

פרוייקט חדש

משבצת הכסף

מרכז יום לנגמלים מהתמכרויות*

הידעתם?
השלמת מימון הפעלתו של מרכז יום לנגמלים מהתמכרויות לאחר השתתפות משרד הרווחה - 180,000 ש”ח בשנה.

* מרכז יום לנגמלים מספק טיפולי גמילה ותמיכה ברוח היהדות ל-10 עד 12 צעירים מכורים לסמים

בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת.



מפילת שחרית
 "כי דרכך להעביר קצנך ומדתך להאריך אפך ומנהגך לרחם על בריותיך השבים"

הוסטל "בית אברהם":

גולת הכותרת שלנו ב"קרן התשובה" היא הוסטל "בית אברהם", שהועבר לפני כשנה ממשכנו בשכונת סנהדריה למבנה המרווח והמטופח בשכונת רמות בירושלים. בהוסטל, הכולל 10 חדרי מגורים, מטבח, חדר אוכל, חדרי לימוד וטיפול, בית כנסת ואף חצר קטנה, מתגוררים אסירים לשעבר המצויים בתהליכי שיקום, מתוכם אחוז גבוה של נגמלים מהתמכרות לסמים. הוסטל מיועד לגברים - רווקים ונשואים - ומספק להם מגורים בסביבה תומכת, במסגרת קהילה הומוגנית, המנתקת אותם ממשפחותיהם ומסביבתם הקודמת העוינת והמסוכנת, ודואגת לכל צוריהם.

המסגרת השיקומית עוסקת בכל תחומי החזרה לחיים הנורמטיביים, החל מהקניית הרגלי עבודה, באמצעות הסדרת תעסוקה אצל מעסיקים שונים, ועד לשיעורי תורה ומוסר והשרשת אורח חיים של שמירת תורה ומצוות. האסירים לשעבר, הקרויים בעמותה "דיירים", מקיימים אורח חיים שיתופי, כשכל אחד מהם משובץ בתורניות שגרתיות, תחת פיקוחו של צוות מדריכים ומטפלים, כולם אנשי מקצוע שומרי מצוות. המטפל הבכיר בהוסטל ומנהלו, אף הוא יהודי ירא שמיים, מעביר במסגרת זו שיחות אישיות וקבוצתיות בנושאי מוסר ותיקון המידות וסדנאות טיפוליות שבועיות. דיירי הוסטל יוצאים מדי בוקר לעבודותיהם ובחזורם אחר הצהריים, משתלבים במערכת הלימודים התורניים ובמפגשים הטיפוליים, שהם חלק בלתי נפרד מסדר היום העמוס במקום.

עקב תכתיבי הרשות לשיקום האסיר והמגבלות התקציביות הנובעות מהם, משך השהות הממוצעת של כל דייר בהוסטל מוגבלת ל-9 חודשים עד שנה. מניסיונה של "קרן התשובה", פרק זמן זה אינו מספיק להטמעת הרגלים ולהעמקה מספקת של ההישגים ונקבע מתוך אילוצים תקציביים. לשם כך נחוץ פרק זמן של לפחות שנה נוספת במסגרת זהה, ולאחר מכן, מעבר לדירת המשך, שהיא שלב נוסף בדרך לעצמאות מלאה, בעולם שמחוץ לכותלי בית הסוהר והמעגלים העברייניים. מעגל התמיכה החיוני הזה, הבנוי נדבך על גבי נדבך, אינו מגיע כיום לכלל מימוש, בהעדר תקציב.

לעשות עבודת קודש מקצועית

אריה שרגא, מנהל הוסטל

ערב ראש השנה תשס"ח, ב"ה, מאויש הוסטל "בית אברהם" על ידי 20 דיירים, העוברים אצלנו את תהליך השיקום שלהם. תפוסה של 100%. משמעות הדבר היא, שהקהילה הטיפולית שלנו דורשת תשומת לב יומיומית והשקעת מחשבה רבה, כדי לתת לכל אחד ואחד את המענה ותשומת הלב להם הוא ראוי כדי שתשובתו תעלה יפה. כיום מונה צוות המטפלים הקבוע, כולל אותי, 5 עובדים בכ-4 משרות. וזה עדיין לא מספיק.

עומד לרשותנו מאגר קבוע של רבנים ומתנדבים איכותיים ומוכשרים, המשלמים את הטיפול התורני שלנו בתכנים יהודיים עמוקים ומשמעותיים. כמו כן מתקיים קשר מקצועי יעיל עם הרשות לשיקום האסיר, התורם לקידום משימותינו השיקומיות.

מאבק יומיומי

צריך לזכור שתהליך הגמילה, הן מן הסמים והן מן הדרכים הקודמות, הוא תהליך הרצוף במעלות ובמורדות. ההשגחה וההדרכה, הן צו השעה, כל שעה. המאבק הוא יומיומי: הוא מצריך קשב רב לדקויות התנהגותיות, עמידה בתכסיסנות ובלחצים מצד הדיירים, קבלת החלטות משמעותיות רבות בפרקי זמן קצרים. זוהי עבודת קודש, המחייבת שילוב בין מידת החסד למידת הגבורה, במצבים עמומים במיוחד. עלינו לשלב בין טיפול קבוצתי ופרטני לבין חינוך והקניית הרגלים, וזאת, בפרק הזמן הקצר יחסית העומד לרשותנו בזמנים שהדיירים שוהים בהוסטל. זו היא אחת המשימות שאנשי הצוות שלנו עומדים בהן בהצלחה.

העבודה השיקומית עם אסירים שמאחוריהם עבירות קשות ורקע אישי מורכב, מחייבת אנשי צוות מסורים ונאמנים במיוחד לתפקידם, המבינים את ראש המכור, יראי שמיים, בעלי כושר מנהיגות וצורך פנימי לעזור לזולת. יש לזכור שבעבודה זו לומדים בכל רגע, על עצמנו ועל המטופלים. המערכת חייבת לעבור שדרוג ללא הרף ואסור לדרוך במקום.

שאיפה: לפתוח מחדש מרכז יום טיפולי בהוסטל

בעבר, פעל במסגרת הוסטל מרכז יום טיפולי, שאיפשר לדיירים שהיו זקוקים לכך במסגרת תהליך הגמילה מהתמכרות לסמים, לזכות בהמשך טיפול גם מחוץ לכותלי הכלא, תוך שילוב שיטות טיפוליות מקצועיות מתחום מדעי ההתנהגות, עם שיטת הטיפול היהודית - שהוליחה עצמה כדרך מחזקת ונכונה. זאת, כשלב ביניים, כטרם יוכלו להשתלב במעגל התעסוקה, המוצג כתגאי למשוקמים אצלנו. מאז סגירתו, מסיבות תקציביות, אגחנו חשים היטב בחסרונו של מכשיר טיפולי חשוב זה, המונע מרבים מהמטופלים שלנו את האפשרות לגמילה ולשיקום נפשי ראוי.

יתכן שההצלחות הרבות שלנו, מותרות את הרושם אצל הגורמים היושבים על התקציבים, ש"העסק עובד" גם ללא מסגרת כזו. ואכן, יש מבין הדיירים העוברים תוך שבועות ספורים מהפיכה בגישה שהביאו איתם מהכלא. יש דיירים שמתחזקים באמונתם ובשמירת המצוות, ואחרים שלוקחים אחריות וממלאים תפקידים חשובים בהוסטל ומצליחים בהם. כאן נמצא הסיפוק הגדול. אבל יש גם כשלונות, לא רבים ב"ה, אבל קורה שבעקבות

בחירה לא נכונה של מועמדים מהכלא, מתגלה אי ציות לנוהלי הוסטל וכתוצאה - נשירה של הדייר. וחבל.

לאחרונה העלינו את רעיון **הישיבה הטיפולית**, כיחידה תורנית במסגרת לימודי יום, אשר תפעל מחוץ להוסטל שלנו ובה ישתלבו מכורים בתהליך גמילה מכל המגזרים ולא רק אסירים. בנוסף, גיבשנו הצעה הנמצאת בשלבי הבשלה מתקדמים, להקמת **מסגרת הכנה לקראת היציאה לעבודה** לדיירי הוסטל. לצערנו, לפי שעה נפסלה ההצעה על ידי הרשות, אך אין אנו מרפים מהדגשת חשיבותה. בתוכנית זו תינתן ההזדמנות לדייר החדש להשתלב במסגרת בת חודש, בה יקבל כלים מעשיים להתמודדות עם מציאת עבודה ולהשתלבות מוצלחת בה, וכן תכנים תורניים. כל זאת, בגישה טיפולית יהודית. טרם נמצא מימון למסגרות אלה.

אני מאמין, שמתוך מגוון הרעיונות הטיפוליים והשיקומיים במסגרת השיקומית-טיפולית-יהודית שלנו, נוכל להציע למועמדים שונים דרכים שונות, שמתאימות למבנה נפשם ונצליח לחבר השנה יותר נפשות למקור השמחה היהודי שבתוכן.

הוסטל "בית אברהם"

קול קורא למתנדבים

אנו צמאים וזקוקים לאנשים טובים שיכולים להוות חלק מצוות הטיפול בהוסטל "בית אברהם" בכל אחד מהתחומים הבאים:

- תחום הטיפול הנפשי
- תחום ההדרכה הרוחנית-התורנית
- תחום ההכוונה המקצועית-תעסוקתית

נשמח לצרף אתכם לצוות המוביל את ההצלחה.

התקציב הנדרש ל"קרן התשובה" להשלמת מימון קיומו ושיקומו של דייר אחד בהוסטל לאחר השתתפות הרשות לשיקום האסיר - הוא **3,300 ש"ח בחודש**. בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת.

פרוייקט חדש
משבצת הכסף
דירת המשך*
הידעתם?
התקציב הנדרש ל"קרן התשובה" להפעלת דירת המשך ל-8 עד 10 דיירים, בהעדף סכסוד ממשלתי, הוא 120,000 ש"ח לשנה.
 *דירת המשך היא מסגרת מגורים עצמאית לאסיר המשתקם, לאחר שסיים את תקופת השיקום הראשונית בהוסטל "בית אברהם".
בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת.

מתקנות הבית

התקנון נועד לבסס את ההתנהגות על תיקון אישי ועל קבלת תקנות וחוקים נורמטיביים

- הבית מיועד לשיקוםם ולהחלמתם של אסירים משוחררים לקראת יציאתם לחיים נורמטיביים בקהילה.
- נורמות המקום וגישתו הטיפולית מושפעות על ערכי היהדות והתורה
- יש להימנע לחלוטין משימוש בסמים, באלכוהול או בתרופות המכילות סמים
- יש להימנע מאלימות פיזית או מילולית ומכל פעילות עבריינית
- כל דייר חייב לעבוד לפרנסתו במשרה מלאה
- על הדייר מוטלת האחריות להגיע לעבודתו בזמן, ועליו מוטלת האחריות להשכים קום כדי שיגיע לעבודתו בזמן
- ההקפדה על אורח חיים דתי היא חלק מנורמות המקום וחובה להקפיד עליו. בין היתר יש להקפיד על חבישת כיפה, תפילות בזמנים קבועים, לבוש הולם, דיבור מכובד
- על דיירי הוסטל חובה להשתתף בכל הפעילויות המפורטות בלוח השבועי משעה 16:30 ואילך.
- דיירי הוסטל חייבים בתורניות ובהן תורניות ניקיון, מטבח וקניות וכן תורן מתאם תורניות, הממונה על ידי הצוות
- דייר שיפר את הכללים יורחק מהבית מיידית ותישקל החזרתו לועדת שחרורים לפי העניין



היהלום שבכתר



"חלק מהתיקון שלי הוא לעזור לאנשים שנמצאים במצב בו אני הייתי"

מסע הנפש של עדיאל ראכלין, מדריך בהוסטל "בית אברהם"

עדיאל מרבה להשתמש בדימויים ציוריים, כדי להמחיש את מסע הנפש שלו. כמי שנחשב לסיפור הצלחה שיקומי-יהודי של "קרן התשובה", הוא נשאל: האם אתה חושב שהיית יכול לעשות את הדרך שעשית, מכור לסמים וחוזר בתשובה, לכך, בלא מסגרת של הוסטל "קרן התשובה"? תשובתו אומרת הכל: "אתה לא יכול לטפס לבד, בלי שמישהו יחזיק לך את הסולם מלמטה."

למלא את הנפש

עדיאל שהה בהוסטל "בית אברהם" 12 חודשים. באותה תקופה עוד ניתן אישור ללימודים תורניים משולבים בטיפולים, במסגרת מרכז היום "מעון אברהם", פעילות שהתקיימה מבוקר עד ערב בין כותלי הוסטל. "התחלתי לפרוח", הוא אומר. "בטחון, אמונה. מצאתי ברבנים שבאים אלינו – כמו היו הורים ומשפחה מאמצת שלי. למי שלא חי בהוסטל שלנו קשה להבין כמה שמחה הם משרים בלימוד. כל שיעור מסתיים בריקוד במעגלים. זה תענוג רוחני שבא באהבה, ללא כפייה. נכון, יש נוקשות בשמירה על החזרה עם הדייר, כמו בכל חזרה שכירות, אבל היחס שמראים לך, כשיורדים אליך למטה כדי להעלות אותך, זאת אהבה גדולה."

כשיואל ואריה מדברים על עדיאל, הם נשמעים כמו הורים שגאים בהישגיו של ילד מוכשר. לא מזמן התחתן, בשעה טובה, והם הציעו לו לשמש כמדריך בהוסטל. הוא גומל להם במילים: "מה שקיבלתי – אני מעביר לדיירים שלי. אני חי איתם פעמיים בשבוע בלילה. אוהב אותם. בגלל שבעבר מכרתי סמים, אני מרגיש שחלק מהתיקון שלי הוא לעזור לאנשים שנמצאים במצב בו אני הייתי. את העבודה הזאת אני לא עושה בשביל הכסף, אלא קודם כל כדי למלא את הנפש."

עדיאל אומר, שבשבילו "בית אברהם" הוא חממה - בית חם ואוהב. היום הוא לומד ועובד בישיבת "שובו בנים" בעיר העתיקה ונהנה מעבודת הצוות בהוסטל של "קרן התשובה". "בשבילי", הוא אומר כשניצוץ בעינו, "המשמעות של "בית אברהם" כפולה ומכופלת: גם שמו של אברהם אבינו, שהביא אמונה לעולם וגם שמו של הרב חזן זצ"ל, שהיה בעל חסד גדול מאוד ואין מילים שיוכלו להביע את גודל מעשיו". הוא מבקש להוסיף: "שה' יתן ליואל כוחות להמשיך ולעזור לעוד אנשים שאין להם לאן ללכת וצריכים את הדחיפה הזאת בחיים."

"הגוף שלך הוא עיר ששניים רוצים לכבוש אותה", תורם עדיאל דימוי נוסף, "זהם יצר הטוב ויצר הרע. כשיוצאים לחופשי ואין פיקוח, זוהי תקופת מבחן במשמעותה האמיתית. מבחן מול הפחד שלך שמא תתפתה לעשות שטויות. מי יכבוש אותך? יצר הטוב או יצר הרע? האם תיפול שוב ותחזור לכלא? איך אפשר לעמוד במצב שאתה כל כך פוחד ממנו, כשיש לך כל כך הרבה להפסיד? אתה משוחרר על תנאי, שליש מהתקופה שנפסקה לך מוטל על הכף אם תשוב ותיפול. אתה נמצא במצב מאוד רגיש. אתה עלול לסגת לאחור. אתה דומה לחולה בדלקת ריאות שעומד על סף בריכת מים קרים. אתה זקוק לכלים שיאפשרו לך לעמוד במבחן."

"רוחניות" ריקה מתוכן

"הרבה מאוד בזכות המקום הזה זכיתי להיוולד מחדש", אומר עדיאל, שהחליט להוסיף לשמו הקודם את שם ה' לאחר שהשלים את תהליך השיקום ב"בית אברהם" ואף קיבל על עצמו לחזור לשם כמדריך. "מה היה לי קודם? התמכרות לאדרנלין, חיפוש אחר הרגע. הייתי עבד לסמים. גם כשעשיתי קומבינות ובעצם סחרתי בסמים, אמרתי לעצמי שאני עוזר לחברים. הייתי פריק של 'רוחניות' ריקה מתוכן. לא חייתי במציאות. מרגאס עברתי לאקסטזי ולטריפים וממש איבדתי את השפיות. הגעתי לשיא השפלות: כל הכסף שהרווחתי הלך כדי שאוכל להיות מסטול."

לאחר 13 שנים בהן היטלטל בין הסמים, נכנס ויצא ממאסר מספר פעמים, ותוך כדי כך גם התחתן ונפרד ושוב התחתן ונפרד - הבין שחי בשקר. ראה התנגשות בין התורה לעבודה הזרה של הסם - היה באגף הדתי בבית הסוהר והחליט לקחת את הצ'אנס שהוצע לו על ידי "קרן התשובה", לשיקום במסגרת דתית-תורנית. "גיליתי מקום שבו יש לדיירים נושא משותף. לומדים תורה ביחד. מתפללים ביחד. מחזקים אחד את השני. לומדים לא להתייאש מן הנפילה. מבינים שכל יהודי יכול לחזור למקום שהיה צריך להיות בו."

המחר"ל אומר שיש חזרה בתשובה מיראה ויש מאהבה, אבל יש גם חזרה בתשובה מייסורים. זה חיים בבית הסוהר הם ייסורים. הם מדכאים את האיש שאיבד חירותו במעגל קסמים שקשה עד מאוד לצאת ממנו. ופתאום הוא מגלה כי ביום כיפור יש פסוקים ותפילות שכאילו מנוסחים בשבילו. הוא מגלה מאמר שחרב לימד בפרקי אבות, המפיח בו תקווה. על הזרוע שעשתה מה שעשתה, הוא מניח תפילין, וזה מזעזע אותו: מה? הוא עוד זכאי לכך? מעט-מעט חש האסיר שיש תקווה לאחריתו... הוא לומד שהוא חופשי, ש"הרשות נתונה לכל אדם להיות כמשה רבנו או רשע כירבעם בן נבט" (רמב"ם, יד החזקה, הלכות תשובה ח:ב). יתירה מזו, הוא לומד דבר מהפכני ומפתיע: שבכוחה של תשובה להפוך זדונות לזכויות!

קטע מתוך ראיון עם הרב אברהם חזן, שנמצא בעזבונו

ליואל חזן ולידידי עמותת "קרן התשובה" ברכת שגשוג ושנה טובה ישראל גבעון מבצע קדש 17, פתח-תקוה 03-9300388



דפוס גבעון



הרשות נתונה

הצלת נפשות במשמעותה העמוקה ביותר

מרכה בדיבורים, אך מתאמץ לייקר כבוד שמיים ולגרום לחשיבה יהודית בקרב אותם עבריינים. כסף לעצמו יכול היה לעשות במקום אחר. הרווחים שלו, של כולנו, אחרים. נכסי דלא נייד...”

גם שלמה, המנכ”ל, אינו מהסס להביע הערכה מרגשת: “אני חושב שהקורן מיסודו של הרב חזן, שהיה הראשון שהחל לטפל בנושא השיקום התורני, היא אחד הפרויקטים היפים והחשובים שאני מכיר. יש לה אמירה חברתית ציבורית נפלאה: לקחת אנשים בשפל המדרגה ולהעלות אותם. הקורן עושה זאת בצורה נפלאה כל כך הרבה שנים, ואני מקווה שנעבוד בשיתוף פעולה מלא עוד שנים רבות.”

ההשקעה המשתלמת ביותר

שלמה בקיש, מנכ”ל רשות האסיר היום, היה בעבר סמנכ”ל ברשת החינוך אמ”ת, מפקח במערכת החינוך ומנכ”ל משרד הדתות (שעבר מן העולם). עם רקע כזה ומחויבות עמוקה לתפקידו הנוכחי, הוא מצהיר ללא חת: “אין שום ספק, שלו היה לי תקציב הייתי פותח עוד ועוד מסגרות עם ‘קרן התשובה’. גם לנשים. בעיקר לצעירים, כי יש ביקוש גדול מאוד לשיקום הדתי. התוצאות המוכחות כבר נתנו תנופה לשיקום של אסירים נוספים תוך העשרה רוחנית, מחוץ להוסטל. אבל אני מוכן להתחייב שעל כל תקציב ש’קרן התשובה’ תוכל לגייס ממעגל התורמים האכפתי שלה, אני אגביר את מאמצי להגשת תקציבים נוספים דרך קרן העזבונות ומסגרות אחרות.”

”החשבון כאן כל כך פשוט“, קובע בקיש: “על כל אסיר הנמצא בכלא מוציאה המדינה מדי שנה בין 120 ל-150 אלף ש”ח. אסיר שלא שוקם כהלכה (תרתי משמע) סיכוי גבוה מאוד שיחזור שוב לרצות תקופת מאסר נוספת. השיקום הדתי, שהופך את האסיר לשעבר לאזרח מועיל, בהשקעה של כחצי מיליון עד מיליון שקלים, חוסך למדינה רק מהזווית הכלכלית יותר מ-10 מיליון ש”ח לכל אסיר ששוקם.”

”אילו היה לנו תקציב, היינו יכולים להציל בשנה עוד 30 אנשים!”

אבינועם כהן, ראש התחום התורני ברש”א

אבינועם כהן, ראש התחום התורני ברש”א, מצהיר אף הוא ללא היסוס, כי לא זו בלבד שנחוצים עוד הוסטלים שיקומיים כדוגמת “בית אברהם” שלנו, אלא שלו היה הדבר ניתן מבחינת המשאבים, היה מברך על הקמת שתי מסגרות קטנות יותר, עם 12 דיירים בכל אחת, כדי לתת טיפול יותר אישי לכל אחד. כן, והיה מוסיף גם דירת המשך לעוד 9 חודשים. והיה משקיע במפגשי בוגרי הוסטל עם איש קשר, שיתן חיזוקים גם בשלב ב’. ‘קרן התשובה’ היא בהחלט מודל טוב שמציל נפשות”, הוא אומר.

”בשורה התחתונה“, מסיים אבינועם, “צריך להבין, שמי שתורם למפעל של ‘קרן התשובה’, עושה בעצם את התכלית של מצוות הצדקה: לעזור לאנשים להשתקם, לעבוד בעצמם ולפרנס. לו היה לנו תקציב, היינו יכולים להציל בשנה עוד 30 אנשים! וכל אחד שעוזרים לו לחזור למוטב, גורם ששכינה תשרה על ישראל. כל תורם שמשקיע בעשייה הזאת, שותף להצלת נפשות רבות, כי מכל אסיר כזה נבנה בסופו של דבר גם בית יהודי, שילדי לא יחוו עוד את הטראומות המסוכנות אותן חוו האסירים שהיו מכורים לסם – ונגמלו.”

טוב לעבוד עם שותף אמיתי, שמבין היטב את חשיבותה של עבודת הקודש הזו.

הרשות לשיקום האסיר, הפועלת לצד שירות בתי הסוהר וקשורה במשרד הרווחה, היא הגוף הממלכתי שמבין טוב מכל גוף אחר את הערכים הסגוליים וההישגים של מפעלי “קרן התשובה”. הן הרשות והן הקרן הן יצירי הרוחניים של הרב אברהם חזן זצ”ל. נמצאים בה אנשים טובים, העושים מלאכתם מתוך תחושה של שליחות חברתית וצינונית. הרשות היא הגורם המקשר בין מפעלי “קרן התשובה” לבין אסירים משוחררים המבקשים לעבור באמצעותה את תהליך השיקום שלהם. נציגיה מציעים אוזן קשבת וגם גיבוי מקצועי לצוות ההוסטל. בין תפקידיה, היא אחראית גם להעברת תקציבים, עד כמה שהמדינה מוכנה להקצותם לשיקום בכלל ולשיקום הדתי בפרט.

כאן, הם מודים, בלא התורמים הנאמנים של הקרן, אי אפשר להרים את מפעל הצלת הנפשות העצום הזה.

היכרות עם שניים מהאישים שהעשייה המיוחדת של “קרן התשובה” חרותה על לוח ליבם.

מהוסטלים אחרים שלנו, כשהאסיר חוזר מעבודתו, יש לו תוכנית מובנית של חיזוק רוחני בנושא התורני ונפשי-טיפולי בשעות אחר הצהריים והערב. מגיעים מרצים וניתן טיפול משולב על ידי מנהל הוסטל ומטפל נוסף, אף הוא בן תורה, המסוגלים לתת חיזוקים.”

אבינועם כהן, שכעדות אנשי “קרן התשובה” ומנהל הוסטל עובד בשיתוף פעולה מקצועי מעולה וסדיר עם המערכת, בחמש השנים מאז נכנס לתפקידו, מצוין את חשיבות שילוב התכנים התורניים ויצירתם בתכנים המקצועיים. לדוגמה, הוא מביא את השימוש בספרי המוסר ועבודת המידות לפי חז”ל בטיפול בתינוק כעסים ובאסירים “עם פתיל קצר”. את הייחודיות של “קרן התשובה”, רואה אבינועם בשילוב הטיפול במכורים לסמים באמצעות השיקום הדתי: “‘קרן התשובה’ עושה את זה בהצלחה כבר יותר מ-20 שנה, מאז הקמתה, תוך בחירה נכונה של מדריכים בהוסטל, שיש להם חושים ומיומנות בעבודה עם צרכני סמים. הכלים הממוקדים שיש בהוסטל ומחוצה לו (הכוונה לתוכניות NA וסבב רגשות שהוטמעו במערכת הטיפולית בהוסטל) והאהבה לאדם ולניצוץ האלוקי שבתוכו, זה מה שמייחד את הטיפול של ‘קרן התשובה’.”

ואבינועם מוסיף: “את הרב, זצ”ל, זכיתי להכיר עם כניסתי לתפקיד, כשהיה כבר בחוליו, ואני יכול לומר שרוחו מורגשת ונוכחת גם היום בעשייה ובהתנהלות של ממשך דרכו, יואל. בעבודתנו גילינו בו איש מעשה, שלוקח ברצינות את השיקום התורני ומוסר עליו את נפשו, לא

”העבודה של שיקום אסירים תוך כדי חזרתם בתשובה“, אומר אבינועם כהן, ראש תחום שיקום תורני ברשות לשיקום האסיר, “היא הצלת נפשות במשמעותה העמוקה ביותר”. כמי שמתפקידו לצאת לשטח, היינו לבתי הסוהר, ולברור אותן נפשות יהודיות שהידרדרו לתהומות הפשע והסמים, ומתאימות לשיקום במסגרת קהילה טיפולית תורנית לומדת ועובדת, אבינועם מודע לגודל האחריות שבבחירה נכונה של מועמדים. “צריך לחקור ולבדוק היטב כל מועמד ולוודא שמגיעו כנים וחפים מאינטרסנטיות של שחרור מוקדם (ה”שליש” הידוע). לעבוד על עצמנו שלא תצא תקלה מתחת ידנו ולא ניכשל בבחירת המועמדים. בשיחות אישיות עם המועמדים, אני בודק היטב אם האסיר אכן מוכן לקשר את החזרה בתשובה לעבירה שביצע, ללמוד על גול, ואף להשיב את גולתו. שהוא רוצה ללמוד ולהבין. גם כשהדרך מקדימה נעשה לנשמת.”

”קרן התשובה“, שייסד הרב חזן, הראשון שהחל לטפל בשיקום התורני, היא אחד הפרוייקטים היפים והחשובים שאני מכיר.”

שלמה בקיש, מנכ”ל רש”א

שלמה בקיש, המכהן כמנכ”ל הרשות ב-3 השנים האחרונות, מודה שכאשר נכנס לתפקידו, כבר מצא תשתית טובה של שיתוף פעולה עם “קרן התשובה”. הקשרים האלה רק הלכו והתחזקו בשנים האחרונות. “היה חשוב לנו שההוסטל השיקומי של הקרן יעבור תהליך של התחדשות, התפתחות והתמקצעות. עודדנו במציאת מקום חדש להוסטל “בית אברהם” ותמכנו בהעברתו מהמבנה הקודם בשכונת סנהדריה, שעם הזמן לא תאם את הצרכים. הבית החדש, בשכונת רמות בירושלים, אכן מציע תנאים פיזיים וטיפוליים נאותים עבור האסיר המשתחרר. בנוסף בקשנו מהנהלת ‘קרן התשובה’, לשדרג את הצוות המקצועי בהוסטל: החל בהעמדת מנהל שהוא איש טיפול בהשכלתו יהודי ירא שמיים, ובהוספת עובד סוציאלי לטיפול פרטני וקבוצתי. חיידוש נוסף: באמצעות רכזי התעסוקה של רש”א (הרשות לשיקום האסיר) אנחנו מנסים לעזור במציאת עבודה לדיירי הוסטל. זאת, כחלק מתפיסת העולם הכללית שלנו בשיקום אסירים, הרואה חלק נכבד מהשיקום בפרנסה בכבוד, תוך כדי השהות בהוסטל ולאחר מכן.”

התורה הטיפולית

ניכר באנשי הרשות פרגון הדדי. מטרת השיקום – מקודשת. כאב מיעוט התקציבים להגשמתה – צורב. כשהם מדברים על “קרן התשובה” ניכר שהם מכירים בייחוד עשייתה ורוצים בהתפתחותה עוד ועוד, למרות הגבלות התקציביות המתסכלות. “הייחוד של הוסטל של ‘קרן התשובה’”, אומר שלמה בקיש, “הוא שבשונה

פרוייקט חדש

משבצת הכסף

שנת מעקב*
הידעתם?

התקציב הנדרש ל”קרן התשובה” לחיזוק מאות בוגרי הוסטל המשוקמים ומשפחותיהם בשנת תשס”ח הוא 50,000 ש”ח

*שנת מעקב מאפשרת חיזוק בסחון וערכים שברכשו בשנת השהות בהוסטל, באמצעות כנסים ומפגשים קייטנות קיץ ילדי הדיירים ומלגות צנועות למשפחותיהם.

בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת



”ונאמר: יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, וישוב אל ה' זרחמהו זאל א-לחינו כי ירבה לסלוח...“
מתוך תפילת נעילה, מחזור יום כיפור

אחד שהיה שם

מבירא עמיקתא לאיגרא רמא

עוד לקחתי סמים גם בישיבה, אבל בהמשך, הכנתי את הזיוף שזכה והפסקתי. כשלומודים גמרא נמצאים בעולם אחר. התורה מלמדת את האדם לחיות נכון. "צריך להבין", אומר הרב בן-דנה היום, "שבשיקום תורני יש פן מסוים של קושי, שאינו נמצא בשיקום אחר. בנוסף לשיקום מדרכי חיים, מנורמות מעוותות, ממנטליות עבריינית, מדרך חשיבה וסגנון דיבור, גם עצם החזרה בתשובה היא שינוי מהותי נוסף בהרגלי חיים וכרוכה בקשיים רבים, גם אצל מי שאינו אסיר."

תוך כדי לימודיו בישיבה ידע להסביר את התהליך לדיירי ההוסטל של "קרן התשובה", מהתנסות בגוף ראשון, כשימש כאב הבית. הוא הגדיר את התהליך שעובר אסיר החוזר בתשובה ונגמל מסמים במילים: "התורה היא

במשך 15 שנים היה אב בית ומדריך רוחני לדיירי הוסטל "בית אברהם" של "קרן התשובה". אנשים עם עבר קשה, בעייתי, לא נורמטיבי. אנשים עם רצון לעשות שינוי, לפתוח דף חדש, להתקבל בזרועות פתוחות.

מקצועני שיקום ורווחה, המכירים מקרוב את נפתוליהם של דיירים המגיעים להוסטל, מצהירים שתפקיד כזה - לא כל אחד יכול לקחת על עצמו.

העבודה עם אנשים שהפשע היה עולמם, שהסם להם מפלט, ששפת האלימות מחוץ לכותלי הכלא ובתוכו הייתה שפתם, העושים את פסיעותיהם הראשונות בעולמה של תורה, מתוך מאבק בהרגלים הישנים - דורשת אישיות חזקה, שמכירה את הפיתויים, את השריטות, את הקשיים, את רגעי הנפילה והמשבר. דורשת אמונה בדרך ותחושה של שליחות. סיפורו של רב בישראל

לעבודת דוקטורט בנושא שיקום אסירים, הוא סיפר: "בבית הסוהר החלטתי לא לפשוע יותר, אבל כשיצאתי התחלתי לוותר. החברה בחוץ בנויה על אינטרסים וכשאתה יוצא אתה עלול ליפול, כי אף אחד לא עוזר לך ואז הכל מתמוטט. נבהלתי. הבנתי שאם לא אשתנה, אני אפול מחדש. ידעתי שאני מוכרח לעשות צעד דרסטי: התחלתי להשתתף בחוגים ליהדות והגעתי לרב אברהם חזן זצ"ל ולישיבת כף החיים".

סם התורה

"בישיבה", המשיך גדי את סיפורו, "עשרים ידיים מושטות לעזור לך להתחבר לגרעין הטוב שנמצא בתוכך. בהתחלה

הרב גדי בן-דנה התאים בדיוק לתפקיד. כשדיבר עם אסיר משוחרר שעבר בבית הזה את תהליך השיקום והחזרה בתשובה בכל מובניה, הוא לא דיבר במילים גבוהות. הוא הכיר את החומר משטח ההפקר. הוא היה שם בעצמו. הוא עשה את הדרך והכיר את חתחתיה וממורותיה. וחשוב מכל: הרב בן-דנה היה שם כהוכחה חיה לכך שהחזרה בתשובה, שקבלת עול מלכות שמיים, הולכת יד ביד עם שיקום, שיפור הדימוי העצמי, ארגון והגדרה עצמית מחדש והעצמה אישית. בעצם נוכחותו שם הוא נטע תקווה והיווה מודל לחיקוי לכל דיירי הבית.

כשאתה שם אתה מלך

לפני שנכנס לתפקידו בהוסטל של "קרן התשובה", הוא שילם על מעשים שהחברה אינה סובלת, כשישב בבתי כלא 7 שנים. כבר בגיל 18 החל להשתמש בסמים, נשפט והושם מאחורי סוגר וברח בבתי הסוהר שאטה, רמלה ולבסוף מעשיהו, בעקבות אחזקת נשק, שימוש וסחר בסמים קשים כולל הרואין, תקיפה והתפרצויות לבתים. היום מעיד הרב בן-דנה על עצמו שהיה אגרסיבי, שהושפע מתפיסת העולם של הסביבה העבריינית, שזלזל באנשים הגונים, שכל משאלתו הייתה להמשיך ולעלות בסולם הפשע, כי שם היה הכבוד בעיניו. "כשאתה נמצא בעולם

"בשיקום תורני יש פן מסוים של קושי, שאינו נמצא בשיקום אחר. בנוסף לשיקום מדרכי חיים, מנורמות מעוותות, ממנטליות עבריינית, מדרך חשיבה וסגנון דיבור, גם עצם החזרה בתשובה היא שינוי מהותי נוסף בהרגלי חיים וכרוכה בקשיים רבים, גם אצל מי שאינו אסיר"

הזה, אתה חושב שאתה גדול, שם אתה מלך והשוטרים הם האויב מספר 1."

אך שהייה מאחורי הסוגרים, נתנה לו הזדמנות לעצור ולהתבונן במעשיו. תוך כדי ריצוי עונשו הוא החל בתהליך החזרה בתשובה. החל לקיים מצוות מעשיות, החליט לשנות את דרכו. זו לא הייתה דרך סלולה וקלה. לדר' אורי תימור, קרימינולוג שבא לראיין אותו, במסגרת מחקר

גיליתי שאני לא צריך סמים, כי יש לי 'קריז' של יהדות.

סם חיים. גיליתי שאני לא צריך סמים, כי יש לי 'קריז' של יהדות. כמו שמי שלא היה מכור לסמים - לא יכול להבין את הקריז של הגמילה, כך חברים מעולם הפשע שהיו כל עולמך, לא מכינים את הקריז של היהדות. אתה מרגיש שכח עליון מצפה ממך שתתקדם ותתעלה וכשאתה לומד כל היום אתה מתמלא בסיפוק עצום."

ליבוי הניצוץ

ראשי הישיבות בהן למד לאחר שחרורו מהכלא, העידו עליו שניחן בכשרון לימוד גדול, שהיה תלמיד מבריק, השוקד על תלמודו בכל התחומים ומתעלה מעלה-מעלה. כעבור כעשר שנים הוסמך לרב שכונה על ידי מועצת הרבנות הראשית. כרב בעל רקע ייחודי כל כך, שהיה אחד מבני טיפוחיו של הרב אברהם חזן זצ"ל, יישם את תפיסת העולם של הרב ושל עמותת "קרן התשובה" שליוו את שיקומו הרוחני והפיזי, והפך למנהיג רוחני לדיירי ההוסטל, תוך כדי בניית בית ומשפחה בישראל.

סיפורו של הרב בן-דנה מעיד כאלף עדים על דרכה של "קרן התשובה" בשיקום מופלא של אנשים שעלו מבירא עמיקתא לאיגרא רמא.

נראתה לי דמות דיוקנו ונרתעתי מעבירה

בתחילת תהליך השיקום שלי, לפני כ-24 שנים, במצוקות העיתים ובקשיים הרבים, לא אחת היו לי מחשבות 'אובדניות' לחזור לסורי. מה שנתן לי כוח להחזיק מעמד ולשרוד באותם זמנים היה, בין היתר, דמות דיוקנו של הרב זצ"ל.

נאמר ביוסף הצדיק: "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו", ואומרים חז"ל על זה (סוטה ל"ו): שנכנס לעשות עבירה עם אשת פוטיפר, אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו ונרתע מעבירה. כך אף אני, באותם רגעים דברתי אל לבי: "יש אדם שאכפת לו ממך באמת, אוהב אותך ככן, מבין אותך ויודע איך לעזור - ואיך תגמול את כל הרעה הזאת לאדם שהשקיע בך כל כך הרבה?"

הרב גדי בן-דנה

פרויקט חדש

משבצת הכסף

פתיחת מכינה ליציאה לשוק העבודה* הידעתם?

התקציב הנדרש ל"קרן התשובה" למימון מנחה מקצועי ואברך תורני לתקופת מכינה בת חודש בהעדר סכסוד ממשלתי הוא 200,000 ש"ח

*מכינה ליציאה לשוק העבודה בהוסטל "בית אברהם", תאפשר לדיירים חדשים ולכאלה שאינם מצליחים להשתלב בעבודה ולהתמיד בה לרכוש בטחון עצמי, לקבל הכוונה מקצועית ולעמוד בדרישות ההוסטל.

בתרומתכם תוכלו לאפשר זאת.

חלוץ שיקום האסירים בישראל

השמות דגש על ערכים בין אדם לחברו ועל תיקון המידות. בהתאם לנתוני השב"ס, נכון לשנת 2005 למדו במסגרות אלה 600 אסירים.

• **אגפי לש"מ** – אגפים נפרדים בבית הסוהר לשומרי מצוות, נקיים מסמים, בהם מתנהל סדר יום קבוע, הכולל לימוד תורה ופעילויות דת ותעסוקה. בהתאם לנתוני השב"ס, בשנת 2005 הופנו 709 אסירים לאגפים אלה.

• **קרן התשובה** – רעיון ששדרג והשלים את תפיסת העולם השיקומית היהודית של הרב חזן: כדי למנוע את מנגנון החזרה של עברין ששוחרר אל הכלא, הנקרא בשפה המקצועית: "רצידיביזם", חייב תהליך השיקום של אסיר משוחרר לכלול מרכיבים שיענו על צרכיו הפיזיים, הנפשיים והרוחניים כאחד. לצורך זה הקים הרב את עמותת "קרן התשובה", גייס תרומות באמצעות קשריו עם הקהילה היהודית החמה בצרפת, ולאחר מכן תורמים נוספים מישראל, כדי לדאוג, לצד המשך לימודי התורה וניהול אורח החיים היהודי, גם לסייע כספית ראשוני לאסיר המשוחרר ולמשפחתו, אם הוא בעל משפחה. הקרן תומכת בשלבים הבאים של התפתחות המשוקם על ידי עזרה בהכשרה מקצועית, במציאת עבודה, בנישואים, בדיוור ובציוד ומלווה את המשוקמים לאורך שנים, בחזרתם לחיים הנורמטיביים, בשלושת הפרמטרים האלה.

• **הקמת הוסטל שיקומי דתי** – מסגרת מגורים שיקומית טיפולית מודרכת, המאפשרת שילוב של לימודים תורניים ואורח חיים דתי, עם טיפול גמילה למכורים, עם השתלבות בעבודה, תוך יצירת רצף טיפולי ושיקומי והעצמה אישית ויהודית.

הרב חזן עמד בראש "קרן התשובה", ה"בייבי" שלו, ממש עד יומו האחרון. דאג להעביר את שרביט הניהול לבנו יואל, כדי שלא תפסק מלאכת הצלת הנפשות בה החל. וכך מתנהלת העמותה גם היום: בצנעה ובאל-מפלגתיות, מתוך עבודה לשם שמיים, תוך נטייה לקו חינוכי הרחוק מקיצוניות או פנאטייות דתיות. מאז הוקמה, זכתה לקומם למעלה מ-800 אסירים, שלא זו בלבד שרובם לא חזרו לסורם, אלא אף הקימו בתים כשרים בישראל וחלקם משמשים כרבנים בישראל.

ורצון לחזור בתשובה, הבין שרצון זה, אם אינו נתקל במצע רך ובתוכנית שלמה, שתאפשר התנתקות מן הסביבה העבריינית ואפשרות של ממש להשתנות – לא זו בלבד שלא יעלה יפה, אלא אף יתסכל את מי שחלשה נפשו, ויוסיף ויודרדד אותו שוב לעולם הפשע ולהתמכרות לסמים.

מילת המפתח: שיקום

תובנות אלה הביאו את הרב לסדרה של יוזמות חלוציות, שחותמן ניכר עד היום הן בחוק הישראלי, הן בשירות בתי הסוהר, הן ברבנות בתי הסוהר והן במסגרות המלוות את האסירים המשתחררים מבתי הסוהר, ובראשם הרשות לשיקום האסיר והמעשה ההתנדבותי הייחודי של "קרן התשובה". לפניכם תמצית היוזמות הייחודיות האלה:

• **חוקת החוק והקמת הרשות לשיקום האסיר** בראשית דרכה הייתה הרשות מפעל חלוצי ראשון מסוגו. עד אז, כמעט לא הייתה קיימת קונספציה של שיקום אסירים אחרי שחרורם. **מר אברהם הופמן**, המנכ"ל והמייסד של הרשות לשיקום האסיר,

שנוסדה לאחר הקמת "קרן התשובה", כתב במלאת שבעה לפטירת הרב: "הרב חזן צעד חלוץ בתחום זה, וכחלוץ נאלץ היה להיאבק במערכות מנהליות שלא תמיד הבינו את ייחודו. בדרך של סבלנות והתמדה עיקשת, ובעזרת אישיותו הקורנת, הצליח להגיע אל לבבות קשוחים ולשנות עמדות".

וכפי שהרב עצמו העיד: "הרשות לשיקום האסיר נוסדה תודות ללחצים שהפעלתי בעזרתו של השר אוזן... להעביר בכנסת את החוק לשיקום האסיר, אשר עליו בנויה הרשות. ארגנתי בכוחות עצמי לובי בכנסת לעניין זה". כשקמה הרשות, נמנה הרב על חברי המועצה הארצית של הרשות.

• **שק"ד - שיקום דתי לאסיר**: מערך המציע דרך שיקום ברוח ערכי הדת והיהדות לאסירים המעוניינים בכך, בתוך כותלי בית הכלא. השיקום הדתי מתבצע בתנאים ובאווירה תומכת, המתקת במידת האפשר את האסיר מהשפעותיו השליליות של עולם הכלא, ומציעה חלופה אמיתית לעולם זה.

• **מדרשות תורניות בבתי הכלא**: מסגרות לימודיים

הרב אברהם חזן נכנס לתפקידו כרב הראשי של המשטרה ושירות בתי הסוהר בשנת 1969, כשנה לאחר עלייתו עם משפחתו לישראל מצרפת, בה כיהן כרב הראשי של הקהילה הספרדית בשטרסבורג, במקביל לכהונתו כרב צבאי של מחוז המזרח בצבא צרפת.

את כניסתו לתפקיד התנה בכך, שיינתן לו לבצע שינויים מרחיקי לכת. ואמנם, לא הסתפק בתפקיד שמירת הכשרות, שבקושי ניתן היה אז לעמוד בו, אלא חולל בהדרגה, תוך חתירה בלתי נלאית להגשמת מטרות כהונתו כפי שהבינו, שינוי של ממש. כשהחל בתפקידו מנה הצוות רב ראשי ומספר משגיחי כשרות, וכשסיים את תפקידו, 22 שנים לאחר מכן, היו למוסד הרבנות בראשותו, שלוחות בכל המחוזות, 25 רבנים, ביניהם 12 רבנים בבתי הסוהר ו-10 מחנכים במשרות חלקיות.

תוך זמן קצר הבין את שליחותו המהותית ביותר ככהונתו, כפי שנהג לצטט: "עמו אנכי בצרה, אחלצה ואכבדה". בשיחותיו עם אסירים, שבהיותם במאסר הביעו חרטה

יצא לאור הספר "לנטוע שמיים" על מסכת חיים, חזון ומעשיו החלוציים של הרב אברהם חזן זצ"ל מייסד "קרן התשובה"



איש אחד היה בירושלים. יהודי היה ורב היה וצדיק היה ורב פעלים היה ולמדן היה ומחנך היה וצינוי היה וקורן אהבה וסובלנות היה, וכל מעשיו לשם משפחתו ולשם עמו ולשם ארצו ולשם זולתו. וכולם יחדיו - לשם שמיים. אברהם חזן שמו. ובכל מקום אשר בו היה, שם הטביע את חותמו. וכשהלך – דאג להותיר אחריו שימשיכו את מפעליו.

אישיותו רבת הגוונים ינקה מעולם חכמי ספרד וצפון אפריקה – ובו בזמן חבקה השכלה מערבית ופילוסופית רחבה. סיפור חיים חובק שלוש תקופות ושלוש תרבויות: הראשונה -רבנות באלג'יריה ובמרוקו כצאצא לשושלת הרבנים ותלמידי החכמים במשפחתו; השנייה - ייסוד הקהילה הספרדית בשטרסבורג שבצרפת ומוסדותיה ומפעלו להצלת הקהילה היהודית באלג'יריה, בפרוץ הגל האנטישמי בעקבות מלחמת העצמאות שם; והשלישית - פועלו כרב הראשי של המשטרה ובתי הסוהר בישראל, שם התוודע מקרוב למצוקת האסירים החוזרים בתשובה והחל במפעלו הייחודי לשיקומם עם שחרורם מהכלא – הוא "קרן התשובה".

מרים, בתו, פורשת בספר זה את סיפור חייו המופלא, מתוך דחף פנימי עז, לתפוס ולמשוך אל תוך ההווה והעתיד את עוצמת האדם הזה. מנהיג רוחני וקהילתי ואיש משפחה. הספר מצליח להציג דמות רבת פעלים, מקורית, תוססת, מוכשרת, אנושית וצנועה. מחויבותו העמוקה כלפי נשמות תועות והיחלוצותו לעזרתן, מתוך אמונה ביכולתן לצמוח מחדש ולדבוק בטוב. אמונתו העמוקה באדם ובחיבורה של נשמתו לבוראו. חברים, קהילה, משפחה. **ספר מרגש על יהודי מרגש, שננטע שתילי שמיים בעולם הגשם.**

פדיין כפרות

"אלו חמעות חליפתנו. תמורתנו. כפרתנו. אלו חמעות ינתנו ליעדקה. זנכנס אנו לחיים טובים ולשלום"

ידידים יקרים,

הנכם מוזמנים להיות שותפים למעשה "קרן התשובה",

בהתחייבות לתרומה חודשית קבועה, אפילו צנועה, כפי יכולתכם או בהרמת תרומת מעשר כאשר ישיא ה' אתכם. ותזכו לתת יד להצלחת תשובתן של נפשות שתנו, אל דרך הישר. יתן ה' שכרכם.

ניתן להרים תרומתכם באמצעות שטר התרומה המצורף לגיליון זה.

תרומותיכם מוכרות לפי סעיף 46 לצרכי מס הכנסה